



Emmy Rappe (1835-1896).
Förutom vägen i Uppsala
har hon fått en gata i det
nybyggda Hagastaden i
Stockholm

Foto: Mary Evans.

Florence Nightingales elev

Under Krimkriget på 1850-talet blev Florence Nightingales insatser för skadade soldater uppmärksammade och smått mytomspunna. Hon startade sedan världens första sjuksköterskeutbildning 1861. Fem år senare kom den första svenska sjuksköterskeeleven dit: Emmy Rappe från Småland. Vid det nybyggda Akademiska sjukhuset i Uppsala kom hon sedan att verka för den svenska sjukvårdens utveckling.

Emmy Rappe föddes 1835 och föräldrarna ägde godset Strömsrum i nuvarande Mönsterås kommun. 31 år gammal skickades hon till London av Svenska Röda korset, eller som organisationen då hette "Föreningen för frivillig vård av sårade och sjuka i fält". Efter den ettåriga utbildningen hos Florence Nightingale startade fröken Rappe den första utbildningen för sjuksköterskor i vårt land.

"När jag var i England visste jag knappt någonting alls om svenska sjukhus – och faktiskt kunde jag inte föreställa mig att de var så usla som de verkligen är." Så skrev Emmy Rappe i ett av sina brev till Florence Nightingale efter hemkomsten till Sverige. Breven gavs ut 1977 i boken *God bless you, my dear miss Nightingale. Letters from Emmy Carolina Rappe to Florence Nightingale 1867–1870.*

Emmy Rappes väg ligger i Ulleråker där två framstående inom svensk psykiatri, Gustaf Kjellberg och Bernhard Jacobowsky, också förärats varsin väg. Betydligt mer känd är FN:s generalsekreterare Dag Hammarskjöld som har fått en genomfartsled i trakten.