



En av de första grevinnorna

Den 8 november 1520 avrättades Erik Abrahamsson Leijonhufvud under Stockholms blodbad. Några veckor senare föddes hans dotter Märta (1520-1584). Hon kom att bli långt mer känd än sin far och kom att räknas som den främsta damen i vasafrändernas krets.

Systemen Margareta blev Gustav Vasas drottning och Märta gifte sig med riksrådet Svante Sture, överhuvud för en av landets mäktigaste adelsfamiljer. De skall ha fått minst femton barn, varav tio uppnådde vuxen ålder. Maken Svante var ofta borta på olika uppdrag så Märta fick ta stort ansvar för gods, rederi och förläningar. Bland annat ingick Stegeholms slott och Västerviks stad med kringliggande gårdar.

Kung Märta blev ett vedertaget namn på henne och hon beskrevs som "en starkare personlighet än sin mer foglige och lojale make".

I samband med Erik XIV:s kröning 1561 upphöjdes Svante Sture till en av Sveriges tre första grevar, vilket innebar att Märta blev en av landets första grevinnor. Svante hade framgångsrikt lett trupper i krig mot Ryssland, men råkade senare i onåd hos kungen som lät anklaga honom för högförräderi. Svante och sönerna Erik och Nils kom att mördas under de s.k. Sturemorden 1567. Märta såg till att de mördades kläder hamnade i Uppsala domkyrka för att påminna alla som såg dem om kungens illdåd. Hon tvingade fram ett stort skadestånd från Erik XIV och stödde sedan hertigarna Johan och Karl att ta makten från sin äldre bror, vilket skedde redan året därpå.

Till sist kan nämnas att fler avrättningar skulle drabba Märtas familj. Yngsta dottern Kristina gifte sig med Gustav Banér. Han blev tillsammans med sin bror och tre andra avrättade år 1600 under det som gått till historien som Linköpings blodbad.